

Hand-out 'Examenworkshop Latijn'

Besproken thema in de rondleiding:

- Oorlog in beeld (deel 2)
-

(Vergilius, *Aeneis* II.634-804)

Samenvatting uit Mavortia moenia

Aeneas ziet nu hoe Troje geheel verwoest wordt en in vlammen ten onder gaat. [...] Wanneer Aeneas en de zijnen bijna bij de stadspoort zijn, zien zij de vijand naderen. Er breekt paniek uit en plotseling merkt Aeneas dat Creüsa verdwenen is. Hij gaat de stad weer in om haar te zoeken. Opeens verschijnt haar schim aan hem. Zij stelt hem gerust, vertelt dat het door de goden beschikt is dat zij niet met hem mee zal gaan, dat hem een lange reis over zee te wachten staat en dat hij zijn bestemming zal vinden in het Avondland waar de Tiber stroomt. Aeneas keert terug naar de zijnen en treft daar een grote groep Trojanen aan, die bereid zijn samen met hem op zoek te gaan naar een nieuw vaderland.

(Vergilius, *Aeneis* II.547-554)

De dood van Priamus

Pyrrhus gaf als antwoord: 'Vertel hem ook dit en ga maar als bode naar mijn vader Achilles, vergeet hem niet te berichten dat Pyrrhus, zijn zoon, is ontaard en nare dingen gedaan heeft. Jij gaat er aan.' En met deze woorden sleurt hij Priamus, bevend, glijdend over het bloed van zijn eigen zoon, naar het altaar. Zijn rechterhand grijpt de haren, zijn linker het blinkende ijzer: hij steekt zijn zwaard tot aan het gevest in de buik van de grijsaard. Dit was het einde van Priamus' leven.



