



HET OUDE NABIJE OOSTEN



Wat heeft een bronzen schild uit Iran te maken met het Nederlands koningshuis? En waarom kreeg het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een graf uit Jericho cadeau?
Het oude Nabije Oosten vormt een onzichtbaar en weinig gewaardeerd fundament van de Nederlandse samenleving. Ons schrift, ons belastingstelsel en het zestigtalig stelsel van onze klok hebben we bijvoorbeeld aan die oude beschavingen te danken. Lang geleden groeide er al een band tussen het Nabije Oosten en Nederland. Kruisvaarders reisden naar Jeruzalem, ontdekkingsreizigers berichtten over intrigerende ruïnes en in de Gouden Eeuw stonden veel kabinetten vol 'oosterse' rartetten. Vanaf de vorige eeuw gingen ook wetenschappers zich interesseren voor deze invloedrijke, verloren beschavingen en dat leidde tot spectaculaire ontdekkingen. Dankzij al deze contacten bezit het Rijksmuseum van Oudheden een unieke verzameling archeologische voorwerpen: schatten uit een Syrische bergtempel, gouden oortingen uit Perzië en stenen reliëfs met vergeten koningen.
Het oude Nabije Oosten vertelt het boeiende verhaal over duizenden jaren oude voorwerpen, door wie en waarom ze werden gevonden en in het museum terecht kwamen, en hun invloed op de moderne samenleving.

Lucas Petit (1973) is archeoloog en sinds 2010 werkzaam bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Rijksmuseum van Oudheden
Walburg Pers

www.walburgpers.nl

ISBN 90-5730-833-9



9 789057 308338